

Jan Berglund

SVD
8/3-15

Som tidigare har meddelats har direktör Jan F. Berglund, Morges, gått bort vid en ålder av 86 år.

Vår kusin, skolkamrat och företrädare, den vänfaste Jan Berglund har lämnat oss.

Jan växte upp i Marseille, där hans far var svensk generalkonsul. Som tioåring sattes han 1938 i Sigtuna Humanistiska Läroverk. Under krigsåren tillbringade han lov och somrar hos släktingar i Sverige, främst hos sin faster Karin på familjegendomet Almnäs.

Skoltiden betydde mycket för Jan, och under hela sitt liv var han angelägen om att hålla kontakt med sina kamrater. En orsak till bundenheten vid skolan var givetvis föräldrarnas frånvaro.

Efter studentexamen 1946 praktiserade Jan vid handelskamrar ute i världen, varefter han blev antagen som elev



vid Handelshögskolan i Stockholm.

Efter sin civilekonomexamen blev han anställd vid Holmens bruk i Norrköping och efter en tid vid dotterbolaget Hults bruk. I Norrköping träffade han sin blivande hustru Margareta Lyth.

År 1965 utnämndes Jan, bara 37 år gammal, till chef för Svenska Handelskammaren i Paris. Där huserade han i de praktfulla lokalerna på 125, Champs-Élysées, "Maison de la Suède". Han var direktör under en historiskt särskilt viktig tid för svensk exportindustri. Och just i år då Svenska Handelskammaren i Frankrike firar 100 år, kommer Jan Berglunds insatser att uppmärksammas och hedras. Bland annat i den jubileumsbok om svensk näringslivshistoria i Frankrike som ges ut i samband med den högtidliga, officiella avslutningen av jubileumsåret den 30 november då en Jubileumskonferens och stor svensk-fransk galakväll hålls i Paris.

I början av 1970-talet flyttade Jan till Schweiz. I byn Buchillon vid Genevesjön, nära Morges, uppförde han en vacker villa. Med utsikt över alpvärlden

på andra sidan sjön, och med en vingård på slutningen ned mot Lac Léman.

Jan skilde sig från de flesta andra svenskar som bosatt sig i Schweiz genom sin perfekta franska, grundlagd under de första skolåren i Marseille. Som internationell konsult hjälpte han Ingvar Kamprad att starta det första schweiziska Ikea, och Tetra Pak att bygga ett finansiellt bolag.

Efter Margaretas död var Jans brorsdotter Astrid i Lausanne ett stort stöd för honom.

Jan var i högsta grad sina vänners vän. Han hade ett glatt kynne och påtagligt sinne för humor. Han var öppen för nya intryck och mångsidigt intresserad och kunde ibland synas outröttlig. Han var en rättskaffens människa som aldrig stack under stol med sina åsikter. En god man har gått ur tiden. Vi minns honom med tacksamhet.

SVEN-OLOF HEDENGREN

vän och skolkamrat

SVANTE LINDQVIST

kusin

GITA PATERSON

ordförande för

Svenska Handelskammaren i Paris